



NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2025

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • FEBRUARI 2025

Reguliere vieringen

van de Eucharistie

Zondag

10.00 uur Gezongen Hoogmis

12.00 uur Gezongen H. Mis

Maandag t/m zaterdag

8.30 uur Eucharistieviering

12.30 uur Eucharistieviering

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur

en zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid in de

Sint-Jan

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

in kloosterkerk San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur

donderdag 19.30 - 20.15 uur

vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Infobalie

Tot en met maart is de infobalie gesloten.

Misintenties

Via het parochiesecretariaat secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Het stipendium bedraagt €12,50. En kan worden overgemaakt naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Blasiuszegen



Maandag 3 februari gedenkt de Kerk de heilige bisschop en martelaar Blasius.

Aan zijn feestdag is een bijzondere zegen verbonden: de Blasiuszegen. Een zegen om Gods bescherming over ons leven en onze gezondheid. Na beide H. Missen (8.30 uur en 12.30 uur) is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

Van de plebaan

Wanneer ik deze column schrijf is het nieuwe jaar al weer enkele weken 'oud'. Kerstmis ligt achter ons. In dankbaarheid mogen wij terugkijken op een mooie kerstperiode in de Sint-Jan. De prachtige koorzang van onze Schola Cantorum vormde daarbij een verlengstuk van alle muzikale activiteiten rond het jubileum van 750 jaar koorzang in de Sint-Janskathedraal. De kerststal mocht er zijn en trok ook dit jaar weer duizenden bezoekers naar de kathedraal. In de Guldenmis, kort voor Kerstmis, mochten wij tien (jong)volwassenen door de Doop, Vormsel, Eucharistie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis verwelkomen in onze Kerk. Een hoopvol teken waarvoor we dankbaar mogen zijn. Elders in deze nieuwsbrief leest u het getuigenis van twee van hen.

Kerstmis en de kerststal stonden geheel in het teken van de opening van het Heilig Jaar 2025. Voorafgaand aan de nachtmis in de Sint-Pieter opende Paus Franciscus de Heilige Deur van deze basiliek. Op zondag 29 december vond in alle kathedralen een diocesane opening plaats van het Jubeljaar. Een speciale aankleding van de Sint-Jan herinnert ons er aan dat we inderdaad een heel bijzonder jaar mogen vieren. We worden uitgenodigd om pelgrims van hoop te zijn. In de kathedraal zullen gedurende dit jaar enkele bijzondere vieringen plaatsvinden. Ook zal er dit jaar weer een 'nacht van de Sint-Jan' worden gehouden. Deze nacht zal samenvallen met het feest van de Kerkwijding, eind augustus. Ook de kathedraalschool besteedt aandacht aan het thema van het Heilig Jaar: Pelgrims van Hoop.

Een pelgrimstocht is niet alleen een reis door de wereld, maar vooral een reis van het hart, een innerlijke zoektocht. Een pelgrim is niet zomaar een reiziger, maar iemand die een doel stelt in zijn of haar leven. Een pelgrim heeft een bestemming, een doel, voor ogen en heeft daarbij een diep vertrouwen dat God met hem meegaat. Christelijke hoop is daarom ook geen vage verwachting, maar een zekerheid. Het is de innerlijke kracht, het anker van onze ziel dat ons staande houdt te midden van de stormen die ons kunnen treffen. Dat is leven vanuit een werkelijk hoopvolle verwachting.

Het is ook uit deze hoopvolle verwachting dat diaken Wilchard Cooijmans en ikzelf onze werkzaamheden weer langzaam oppakken en uitbouwen na afwezigheid door ziekte en ziekenhuisopname. Voor mijzelf wacht dit voorjaar nog een operatie, maar voor nu zijn wij als team weer compleet en zetten ons in waar mogelijk.

Mede namens de diakens Tim Bangert en Wilchard Cooijmans wens ik u alle goeds toe voor het Heilig Jaar 2025. Wees een Pelgrim van Hoop in een wereld die vol is van wanhoop. Hoop doet leven..... hoop is leven.

Plebaan Vincent Blom



Bij het Jubeljaar 2025

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Dit is een belangrijke religieuze gebeurtenis, waarin verzoening tussen mensen en verzoening met God centraal staan. In een Heilig Jaar worden we opgeroepen om ons geloof te verdiepen. Als motto is ons daarbij gegeven: "Pelgrims van Hoop". De traditie van Jubeljaren is in het jaar 1300 ontstaan en vindt haar oorsprong in het veel oudere gebruik van het joodse jubeljaar zoals beschreven staat in Leviticus 25, 10.



Het Kruis van het Heilig Jaar

Tijdens de viering van het Jubeljaar 2025 vraagt Paus Franciscus dat in alle kathedraal van de wereld gedurende het hele jaar een bijzonder kruis staat opgesteld dat door de gelovigen op bijzondere wijze vereerd kan worden. Het Jubelkruis heeft een ereplaats gekregen in de Sint-Jan en verwelkomt alle pelgrims en bezoekers. Boven het kruis staat het logo van het Heilig Jaar 2025. Op het logo zien we mensen die symbool staan voor mensheid uit de vier windstreken van de wereld. Zij houden elkaar vast als teken van solidariteit en broederschap en omarmen het kruis. De golf verwijst naar de golven en stormen die ons leven kunnen treffen. Het anker verwijst naar de hoop in moeilijke tijden. In de Hebreeënbrief lezen we immers dat we ons mogen 'vastklampen aan de hoop op ons heil. De hoop is het veilige en vast anker van onze ziel.' (Hebr. 6, 18-19)

De Porta Sancta - De Heilige Deur

In de Sint-Pietersbasiliek te Rome vindt de openingshandeling van het katholieke Jubeljaar plaats. Daartoe opent de Paus de Porta Sancta, de Heilige Deur, van de basiliek. De Heilige Deur verwijst naar Jezus, die zichzelf de deur noemt: 'Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered: hij zal in- en uitgaan en weide vinden' (Joh. 10, 9). De Heilige Deur wil tegelijk teken zijn van de barmhartigheid van God die de deur van Zijn hart wijdt voor ons geopend houdt. Gods deur staat voor ons open, bij Hem kun je altijd terecht! Ter linker- en rechterzijde van het Jubelkruis in de Sint-Jan ziet u een kopie van de Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome. De deuren maakten eerder deel uit van de kerststal.

De Jubileum-aflaat

Paus Franciscus heeft aan het Jubeljaar 2025 een aflaat verbonden. In daartoe aangewezen jubileumkerken, waaronder onze kathedraal, is het mogelijk om tijdens het Heilig Jaar deze aflaat te ontvangen. Het woord aflaat is afgeleid van het Oudnederlandse woord voor 'kwijtschelding'. Het verwijst naar een praktijk in de Katholieke Kerk waarin de straffen in het hiernamaals voor begane en reeds vergeven zonden in het sacrament van de biecht, door het kerkelijk gezag worden kwijtgescholden. In het Latijn heet zo'n kwijtschelding *indulgentia*. Een aflaat kun je voor jezelf, maar ook voor een dierbare overledene verkrijgen.

Paus Franciscus over de aflaat:

"In onze mensheid, zwak en aangetrokken door het kwaad, blijven bepaalde restverschijnselen van de zonde achter. Deze worden weggenomen door de aflaat; de genade van Christus. De aflaat is een manier om de onbegrensde aard van Gods barmhartigheid te ontdekken."

Hoe verkrijg je een aflaat

De jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties.

Biechtgelegenheid in de kathedraal

Donderdag: 15.00 tot 17.00 uur* (vanaf 6 maart)
Zaterdag: 11.00 tot 12.30 uur*

Biechtgelegenheid bij de Franciscanen (klooster San Damiano)

Dinsdag: 15.00 – 17.00 uur
donderdag : 19.30 – 20.15 uur*
Vrijdag: 15.00 – 17.00 uur

*tevens uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding

Feest van de Opdracht van de Heer

Op zondag 2 februari viert de Kerk, veertig dagen na Kerstmis, het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel van Jeruzalem. In de volksmond kennen we dit feest als Maria Lichtmis. Dit jaar valt dit feest op zondag en dat nodigt ons uit om het met extra feestelijkheid te vieren. De hoogmis van 10.00 uur begint met de zegening van de kaarsen en de lichtprocessie. Deze lichtprocessie is een hulde aan Maria maar weerspiegelt bovenal onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer ontmoeten in het breken van het Brood.



In de H. Mis van 12.00 uur zullen onze Eerste Communicanten hun doopbeloften hernieuwen en dienen we aan enkele kinderen het sacrament van de doop toe.

Jongerengroep JZM in februari

Vrijdag 7 februari komt de jongerengroep van onze parochie weer bijeen. Aanvang 19.30 uur. Deze avond vervolgen wij onze catechesereeks over de zeven sacramenten met het sacrament van de ziekenzalving. Naast het inhoudelijk gedeelte is er alle tijd en ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.



Alle jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn van harte welkom op de plebanie. Ben je nog niet eerder bij onze jongerengroep geweest, meld je dan even aan via contact@jongerenzoetemoeder.nl.

Team JZM

Kathedraalschool februari

Aanmelden voor de bijeenkomsten kathedraalschool kan via het parochiesecretariaat:

secretariaat@sintjandenbosch.nl

Geloofscursus

In een reeks van 10 avonden wordt kennis gemaakt met het christelijk geloof. De geloofsbelijdenis, de geboden, sacramenten en liturgie, het gebed, de bijbel. Deze reeks avonden is er voor hen die zich willen verdiepen in het christelijke- en katholieke geloof als een eerste of een hernieuwde kennismaking. Deze avonden worden georganiseerd door de parochie van de Sint-Jan met het Stads klooster San Damiano.

3, 10, 17 en 24 februari in stadsklooster San Damiano. Aanvang 19.30 uur.

Bijbelcursus

Donderdag 6 en 20 februari vervolgt diaken Vladimir Palte zijn bijbelcursus over het Marcusevangelie.

Tijd: 14.00 uur Locatie: plebanie

In gesprek

De bijeenkomsten worden gehouden in de Bouwloods, op de eerste vrijdag van de maand.

De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te volgen. Aan de hand van een korte inleiding op het thema van de bijeenkomst praten we over allerlei dingen die te maken hebben met ons geloof en ons leven.

Inleider: diaken Wilchard Cooijmans

Datum: 7 februari

Tijd: 10.30 uur

Locatie: Bouwloods



Sint-Jansavond Seculiere Bedevaarten

Niet alleen uit religieuze overtuiging maken mensen een pelgrimage. Zovelen gaan vandaag naar te voet of per fiets naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella of Rome. Omdat niet het religieuze het (eerste) doel is, spreekt men ook wel van seculiere bedevaarten. Diaken Albert Soeterboek, werkzaam in de parochie van Drunen en Elshout, is deze avond onze inleider. Zelf heeft hij de tocht naar Santiago de Compostella te voet afgelegd. Mede ook vanuit zijn eigen ervaringen belicht hij deze vorm van bedevaarten.

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Plebanie

Leesavond vanuit de boeken Jezus van Nazaret van Paus Benedictus XVI

4 februari: laatste avond in het drieluik over parabels en Onze Vader

Tijd: 19.30 uur

Locatie: plebanie

Geloven in het gezin

Avonden voor ouders met jonge en opgroeiende kinderen. De jaren van opgroeiende kind(eren) geven de kans het allerbeste van jezelf in te zetten voor hun opvoeding. Wie weet hoort je geloof wel bij het allerbeste dat je ooit ontvangen hebt? Dan wil je je kinderen graag toegang geven tot deze rijkdom. Maar hoe? Theologe Manon van den Broek wijst ons de weg

Datum: Woensdagavond 12 februari en maandagavond 24 februari.

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur

Locatie: plebanie

Vierde geschenk "en ze brachten goud, wierook en mirre" ... en nog heel veel meer!

Wat een resultaat! We zijn enorm dankbaar dat we als Bossche gemeenschap het prachtige bedrag van €20.250,- op hebben weten te halen! Enorm veel mensen hebben gedoneerd via o.a. de beide Bossche parochies Sint Jan en -Maria, de Grote kerk aan de Kerkstraat, San Damiano (stadsklooster Franciscaanse gemeenschap), basisschool 't Stadshart aan het Kruisbroedershof (binnenstad) en de kerststallenroute 's-Hertogenbosch. In gezamenlijkheid hebben we op deze manier een grote diaconale actie tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen in onze stad voor elkaar weten te krijgen

Op woensdag 22 januari hebben we een cheque kunnen uitreiken aan de Kleding & Speelgoedbank Den Bosch die dit geld in gaat zetten voor het kopen van pyjama's, ondergoed en sokken voor de kinderen van de ouders die het minder breed hebben.

Stichting Driekoningen 's-Hertogenbosch



Het geloof samen vieren**Het geschenk van de Sint-Jan**

Deze weken loopt de actie Kerkbalans. Veel lezers van deze nieuwsbrief zullen hierover een brief hebben ontvangen maar voor degene die we mogelijk gemist hebben dit schrijven.



Actie
Kerkbalans

We hebben uw hulp nodig

Een kerk en parochie openhouden, kost geld. Als parochie betalen we zelf bijvoorbeeld het pastoraat, de verlichting, livestream, kaarsen, kathedraalschool enzovoort. Daarom is er elk jaar in januari een Actie Kerkbalans. Wij vragen u en onze parochianen dan om geld voor de parochie.

Waarom is er de Actie Kerkbalans?

Met de opbrengst van de Actie Kerkbalans zorgen we ervoor dat de parochie Sint-Jan levend blijft. Dat het een levende parochie is die betrokken is bij de gemeenschap. Niet als gebouw, maar juist wat daarbinnen gebeurt. Het geld van de Actie Kerkbalans gaat niet naar de restauratie van de Sint-Jan. Daar zijn andere potjes en acties voor.

Het geschenk van de Sint-Jan in 2025

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto 'Pelgrims van Hoop'. Het thema van actie Kerkbalans sluit aan bij dit thema: 'Het geschenk van jouw kerk'. Samen in hoop op weg naar de toekomst. Wij geloven dat de Sint-Jan als parochiekerk veel te bieden heeft. Zo hebben afgelopen jaar opvallend veel jongvolwassenen zich laten dopen. Onze jongerengroep is daarmee gegroeid. Wij willen hen een prettige en levendige omgeving bieden om hun geloof uit te oefenen. Met de groei van deze groep geloven wij dat de Sint-Jan belangrijk is en een toekomst heeft. Om die toekomst geven wij.

Ook in 2025 gaan we door met de Kathedraalschool. De kathedraalschool geeft u de mogelijkheid op een makkelijke manier over het geloof te leren. We merken dat daar behoefte aan is. De afgelopen jaren is de Kathedraalschool goed bezocht. Uw bijdrage is bijzonder welkom.

Hoe kunt u bijdragen?

Wij danken u alvast voor iedere gift! U kunt op de volgende manieren bijdragen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0002538600 t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2025'.
- U kunt doneren via de QR-code.
- U geeft een machtiging af. Daarmee geeft u de parochie toestemming maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een maandelijks bijdrage van €5,- of €10,- maakt al een verschil! Het machtigingsformulier is te verkrijgen via het secretariaat.
- U kunt ook periodiek een bedrag schenken. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.



Uw bijdrage mag u misschien aftrekken van de belasting

Er gelden wel voorwaarden om uw bijdrage af te trekken van de belasting.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op het secretariaat via telefoonnummer 073-6130314 of per e-mail naar secretariaat@sintjandenbosch.nl. Een brief stuurt u naar Parochie H. Johannes Evangelist, Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch.

Met vriendelijke groet,
Kerkbestuur Parochie Sint-Jan

Een nieuw gezicht binnen Kerkbestuur Sint-Jan

In het dagelijkse leven werk ik als advocaat en ik ben samen met mijn echtgenote Ingeborg woonachtig in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Sinds ik samen met Ingeborg na een gedegen voorbereiding in 2019 in de Friezenkerk in Rome bewust en in volle overtuiging de stap heb gezet naar het katholieke geloof, ben ik parochiaan van de Sint-Jan.

Het katholieke geloof vormt voor mij een onuitputtelijke bron van vreugde, kracht, wijsheid en hoop en brengt het beste in mij naar boven. Geloven is echter niet alleen een individuele kwestie maar tevens een gezamenlijke en daarbij staat ook de medemens centraal. Redenen waarom ik mij graag voor de parochie wil inzetten. In de parochie is veel werk te doen. Als lid van het kerkbestuur lever ik hieraan graag een bijdrage.

Arjan van den Hoven (1966)



Getuigenissen van pasgedoopten

Mijn naam is Kirsten Kivit, ik ben 25 jaar oud en op 18 december, tijdens de Guldenmis, heb ik het sacrament van het Doopsel en het Vormsel mogen ontvangen.

Mijn weg naar het geloof begon toen mijn man Rick thuis kwam na een dag werken en zei 'Ik ga mezelf verdiepen in het katholieke geloof'. Om heel eerlijk te zijn vond ik dat op dat moment erg spannend. Er kwamen allerlei vragen en onzekerheden naar boven. Ik was op dat moment 36 weken zwanger van onze eerste dochter. Wat moesten mensen dan wel niet denken over ons? Niet getrouwd voor de kerk, maar wel kinderen. Ook had ik zelf nog een vertekend beeld over de kerk en het geloof.

Rick heeft mij altijd vrij gelaten in wat ik wilde doen binnen het geloof. Hij legde me niks op maar liet wel alles zien en vertelde er veel over. Ik begon steeds meer vanaf de zijlijn te zien hoeveel rust het Rick gaf en al snel begon er een vlammetje in mij te branden.

Na de geboorte van onze dochter Millie ben ik voor het eerst mee geweest naar een Mis. Dit was de Guldenmis. Het was prachtig, maar omdat ik nog niet veel wist van de gebruiken of van een Mis zelf was het nog lastig om het te volgen. Niet zo lang daarna ben ik een avondje mee naar de JZM gegaan en dit heeft veel goeds voor mij gedaan. Ik kreeg een heel ander en mooi beeld over het geloof en dacht gelijk: hier wil ik me ook in verdiepen.

Ik twijfelde nog wel een tijdje of ik gedoopt wilde worden, maar toen mij werd verteld door Plebaan Vincent dat het Doopsel en het Vormsel zou plaatsvinden tijdens de Guldenmis, was het voor mij heel duidelijk. Dit moest wel een teken zijn aangezien mijn eerste mis de Guldenmis was.

Tijdens het Doopsel en Vormsel voelde ik een deken over mij heen vallen. Een deken van warmte, liefde en kalmte. Ik voelde mij voor het eerst 'echt' verbonden met Hem en dat vond ik prachtig.

Ik ben nog steeds lerende in mijn weg van geloof, maar tot nu toe heeft het mij alleen maar goeds en moois gebracht. Er is een mooie warme gemeenschap en ik voel veel meer rust en kalmte in mezelf. Het is mooi om te zien wat het voor ons als gezin heeft gedaan en hoe het ons dichter bij elkaar en tot God brengt. Ik ben een



gelukkig en dankbaar mens dat ik bij de Heer mag horen en dat hij mij op dit pad heeft gestuurd.

Kirsten Kivit

Mijn naam is Jules Basemans, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Den Bosch.

Onlangs ben ik gedoopt als katholiek, en dit is mijn verhaal over hoe ik deze belangrijke stap heb gezet. Ik probeer altijd mezelf te verbeteren, door mijzelf te vergelijken met de persoon die ik gisteren was. Toch bleek dit niet zo eenvoudig als ik had gehoopt. Na verschillende terug-slagen begon ik te beseffen dat ik ergens anders hulp moest zoeken. Na jarenlang zoeken kwam ik tot het besef dat ik het niet alleen kon.

Ik had iets groters nodig dan het dagelijkse leven en begon te ontdekken dat God goed was. Ik besloot te onderzoeken welke God het beste bij mij zou passen. Spoiler: er is maar één God. Na veel lezen over de geschiedenis en het bestuderen van heilige boeken ontdekte ik dat het christendom het meeste bij mij aansloot. En specifiek, het katholicisme.

Tijdens mijn zoektocht naar geloof raakte ik onder de indruk van de fresco De Schepping van Adam in de Sixtijnse Kapel. Het moment waarop God Adam zijn leven geeft, symboliseert voor mij de diepe verbinding tussen de Schepper en de mensheid. Dit herinnerde me eraan dat alles wat ik zocht – betekenis, richting, en hoop – te vinden is in mijn relatie met God.

Een andere figuur die mij inspireerde, was de heilige Longinus, de Romeinse soldaat die Jezus' zijde doorboorde tijdens de kruisiging. Hij erkende Jezus als de Zoon van God en het was voor hem een moment van bekering. Dit sprak me aan, omdat het laat zien hoe onverwachte momenten van twijfel kunnen leiden tot diepe openbaring. Zo was het ook voor mij: mijn zoektocht culmineerde in een openbaring van geloof, die ik nu elke dag voel.

In mei 2024 besloot ik voor het eerst de Sint-Janskathedraal te bezoeken om een Mis bij te wonen. Ik was diep onder de indruk van de schoonheid van de Mis, maar aangezien ik niet precies wist wat ik moest doen, keek ik vooral rond. Dit viel Karolina en Michael op en zij nodigden mij uit om deel te nemen aan de jongerengroep: JZM. Bij mijn doop koos ik hen als peetouders.

Op 18 december 2024 werd ik dan eindelijk gedoopt, in de Guldenmis – een bijzondere Mis waarbij de kathedraal alleen met kaarslicht werd verlicht. Het was een onvergetelijke ervaring en het voelde als een nieuw begin, een stap in een richting die ik al die tijd onbewust had gezocht.

Jules Basemans



Carnavalsmis 2025

Zondag 2 maart vieren we in de Sint-Jan de Carnavalsmis. De aanvangstijd is ook dit jaar 11 voor 9 (8.49 uur). Zo is ieder in de gelegenheid om op tijd bij Oeteldonk Centraal te zijn om de aankomst van Prins Amadeiro mee te maken.



Ook dit jaar mogen we in de Carnavalsmis weer een bijzondere groep in ons midden verwelkomen. Iedere Carnavalsmis weer een verrassing! Vol verwachting klopt ons rood-wit-gele hart. De Schola Cantorum verzorgt de liturgische gezangen. Alle Oeteldonkers zijn van harte uitgenodigd voor dit traditionele begin van Carnavalzondag.

Op zondag 2 maart vervalt de H. Mis van 12.00 uur. (De Sint-Jan sluit na de Carnavalsmis)

Op maandag 3 en dinsdag 4 maart is er alleen een H. Mis om 8.30 uur. De Sint-Jan wordt daarna gesloten.

Aswoensdag

Wanneer Oeteldonk tot rust is gekomen begint op 5 maart onze veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Op Aswoensdag worden we gevraagd te vasten en sober te leven, het is samen met Goede Vrijdag een verplichte vasten- en onthoudingsdag. Het begin van de Veertigdagentijd wordt gemarkeerd door de zegening en oplegging van de as. We ontvangen dit teken van boetvaardigheid en bekering als begin van onze voorbereiding op Pasen.



Op Aswoensdag zijn er in de Sint-Jan drie H. Missen: 8.30 uur, 12.30 uur en 19.00 uur

Koning Poeha en Rob Oppotter maken ruimte, doe je mee?

De vastentijd is de voorbereidingstijd op Pasen. Een periode van even minderen, van aandacht voor een ander en van uitzien naar het grote feest. Maar hoe leg je dat uit aan kinderen? Waarom zou je af en toe moeten minderen?



Vastenactie biedt u kans om hierover met uw (klein)kinderen in gesprek te gaan. Er is een boekje



verkrijgbaar met verhalen en suggesties hoe u met uw (klein)kinderen verder kunt denken en praten over vasten en de voorbereiding op Pasen. Verkrijgbaar via de QR-code

Feest- en gedenkdagen februari

2 februari	Feest van de Opdracht van de Heer Maria Lichtmis
3 februari	H. Blasius
5 februari	H. Agatha, maagd en martelares
6 februari	HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
7 februari	Eerste Vrijdag van de maand
10 februari	H. Scholastica
11 februari	Onze Lieve Vrouw van Lourdes Werelddag voor de zieken
14 februari	HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop Patronen van Europa H. Valentinus, martelaar
22 februari	Sint-Petrus' Stoel

De Sint-Jan het jaar rond

Dat de Sint-Jan te bezoeken is voor scholen om de kerststal te komen bekijken is waarschijnlijk bekend. Maar ook door het jaar heen is een bezoek aan de Sint-Jan een waardevolle aanvulling op de lessen levensbeschouwing en religie. (alle groepen)



Vrijwel het hele jaar door is het mogelijk om in de Sint-Jan een rondleiding te krijgen en uitleg over typische elementen van een rooms katholieke kerk, die tevens kathedraal (bisschopskerk), basiliek en bedevaartskerk is. (vanaf groep 4 van de basisschool)

In de tijd voor Pasen, wanneer we het lijden van Jezus gedenken, is het mogelijk om met de klas een rondgang langs de schilderijen van de kruisweg te gaan. De leerlingen horen niet alleen over de lijdensweg die Jezus is gegaan, maar leggen aan de hand van enkele vragen ook een link naar het lijden in onze wereld en in hun eigen naaste omgeving. (vanaf groep 6 van de basisschool)

Informatie en aanmelden van groepen via het parochiesecretariaat.

Diaken Wilchard Cooijmans

Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
rekeningnummer
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
Plebaan V. Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl
Diaken W. Cooijmans: wilchardcooijmans@sintjandenbosch.nl
Secretariaat A. v Beljouw: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314