



NIEUWSBRIEF JULI EN AUGUSTUS 2024

PAROCHIE H. JOHANNES EVANGELIST KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN

NIEUWSBRIEF SINT-JAN • JULI & AUGUSTUS 2024

Openingstijden Sint-Jan

zondag: 9.00 - 17.00 uur
ma t/m za: 8.00 - 17.00 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur
en zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid in de Sint-Jan

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

in de kloosterkerk San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur
donderdag 19.30 - 20.15 uur
vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Openingstijden info-balie

Maandag gesloten
Dinsdag 11.30 uur – 16.30 uur
Wo tm Za 10.30 uur – 16.30 uur
Zondag 13.00 uur – 16.30 uur

Heilige Communie ontvangen

Bent u aan huis gebonden, maar wilt u wel met regelmaat de H. Communie ontvangen? Een van de pastores komt graag bij u. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

Misintenties

Via het parochiesecretariaat secretariaat@sintjandenbosch.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen samen met het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Vrijwilliger worden

Heeft u wat tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Orgelconcerten

In de zomermaanden vinden wekelijks orgelconcerten plaats op het monumentale orgel van de Sint-Jan.



Van de plebaan

'Alle zieken genas Hij, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet Jesaja gezegd was: Hij heeft onze zwakheden weggenomen en ziekten heeft Hij gedragen.' (Mt. 8, 17) Deze woorden uit het uit het evangelie van Matteüs zijn troostvol en hoopvol voor allen die in hun leven geconfronteerd worden met een (ernstige) ziekte. Het bericht dat een ziekte je leven in de greep houdt kan je tot wanhoop brengen. Het kan zelfs je Godsvertrouwen op de proef stellen of je van God vervreemden. De hierboven geciteerde woorden uit het evangelie zijn hoopvol en voor velen een troost. We hoeven onze ziekten niet alleen te dragen. Christus staat aan onze zijde. Hij draagt onze ziekten, ons lijden, onze onmacht met zich mee. Hij geeft kracht, geborgenheid en hoop. Als pastores zijn wij deelgenoot in het ziekteproces van velen. Zo dikwijls bezoeken wij zieken thuis, in zieken- of verpleegtehuizen voor een bezoek, een gesprek, het vieren van de H. Communie of de ziekenzalving. Troost en hoop brengen in Christus' naam.

Maar nu lijkt het wel of de rollen zijn omgedraaid. Begin mei werd diaken Wilchard Coojmans geconfronteerd met darmklachten. Dit had een ziekenhuisopname tot gevolg. Gelukkig is hij, na wat complicaties, weer aan de beterende hand en verricht al weer wat werkzaamheden al is een operatie op korte termijn wel noodzakelijk. Ikzelf heb begin juni de diagnose gekregen van een kwaadaardige tumor in de darmen. Wanneer u deze nieuwsbrief leest zijn de bestralingen in volle gang. Daarna volgt een periode waarin deze bestralingen moeten doorwerken. Dit zal zo'n tien weken duren. Dan volgt, zo is nu de planning, een operatie. In de komende weken ben ik daardoor soms wat 'buiten beeld'. Ik vraag om uw begrip hiervoor.

Twee van de drie teamleden zitten in de spreekwoordelijke lappenmand. Gelukkig zal diaken Tim Bangert taken waarnemen en is in overleg met het bisdom besloten dat onze hoofdkoster, Rien van der Zanden, een aantal pastorale taken op zich zal nemen. Naast koster is hij immers diaken van ons bisdom. Onze andere beroepskoster Broeder Rangel ofm en emeritus-diaken Vladimir Palte, hebben eveneens hun diensten aangeboden. Dit geldt ook voor Mgr. Hurkmans, Vicaris Schröder en Rector Swagemakers. Zo hopen we de komende periode op een goede wijze in te vullen.

'Al onze ziekten heeft Hij gedragen', zo lezen we in het Matteüsevangelie. In deze periode weet ik mij gesteund door mijn geloof. Met Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch, bid ik dagelijks 'mij geschiede naar uw woord o Heer'. Ook dagelijks vraag ik de Aartsengel Rafaël om steun en bescherming. Rafaël: 'God geneest', betekent zijn naam.

Troost en steun in het geloof, maar ook door de vele en vele kaarten, mailtjes, appjes en bloemen die ik in de voorbije weken mocht ontvangen en waarvoor ik u allen oprecht dankbaar ben. Zoveel gebed, kaarsjes bij de Zoete Moeder, sympathie en meeleven doet goed. VEEL DANK DAARVOOR! Graag wens ik u, mede namens de diakens Wilchard Coojmans en Tim Bangert, alle goeds toe. Bijzonder groeten wij alle zieken in onze parochie en bidden voor hen om troost en hoop in het vertrouwen dat God geneest.

Plebaan Vincent Blom

7 juli: Feest Zoete Lieve Vrouw en Noveen

Op 7 juli vieren we het feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Dit jaar valt dit feest op zondag. In beide Heilige Missen deze zondag (10.00 uur en 12.00 uur) vieren we het feest van de Zoete Moeder.



Ieder jaar op het feest van de Zoete Lieve Vrouw nodigt de bisschop de priesters van het bisdom uit voor een dag van ontmoeting, gebed en bezinning. Omdat 7 juli dit jaar op zondag valt, is de priesterdag verschoven naar maandag 8 juli. Deze dag is er om 12.30 uur een gezongen Eucharistieviering in de kathedraal. Kardinaal Jozef de Kesel, emeritus-aartsbisschop van Mechelen-Brussel is de hoofdcelebrant. Alle parochianen zijn uiteraard van harte welkom bij deze bijzondere Eucharistie.

Het feest van de Zoete Lieve Vrouw op 7 juli is ook de start van de jaarlijkse Noveen ter ere van Maria. In deze dagen worden we uitgenodigd de Beeweg te gaan en de Mariakapel te bezoeken. Op alle weekdays tijdens de noveen (8 t/m 15 juli) wordt om 12.00 uur in de Mariakapel het rozenkransgebed gebeden, gevolgd door het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. In de Mariakapel er zijn gebedenboekjes voor mensen die ten Beeweg willen gaan. U bent van harte uitgenodigd om u bij deze dagen van gebed aan te sluiten.

H. Leonardus Vechel en de HH. Martelaren van Gorcum

Op dinsdag 9 juli herdenken wij het martelaarschap van deze negentien religieuzen en priesters. Twee van hen hebben een bijzondere band met 's-Hertogenbosch: De franciscaan Nicolaas Pieck (die in het minderbroedersklooster in Den Bosch heeft gewoond) en Leonardus Vechel, geboren in de Postelstraat 13 en gedoopt in de Sint-Jan. Beiden speelden in 1572 tijdens het proces dat leidde tot de veroordeling een belangrijke rol. Zij waren namens de andere gevangen genomen priesters en religieuzen woordvoerders tijdens de ondervraging. Al enkele jaren vieren wij samen met de franciscanen deze gedachtenis.



De grootste groep martelaren was namelijk franciscaan en als parochie van de Sint-Jan waken wij over de verering van Leonardus (Lenaerd) Vechel. Zijn beeld prijkt onder het fraaie baldakijn aan de noordzijde van het koepelaltaar en in de zevende straalkapel staat zijn borstbeeld. Op 9 juli is de franciscaner broeder Jan ter Maat hoofdcelebrant in de middagmis van 12.30 uur.

Eerste Heilige Mis in de Sint-Jan

Op zondagmiddag 14 juli (start 15.00 uur) vindt er in de kathedraal een bijzondere Neomistenmis plaats. Twee Franciscaner Minderbroeders zullen voor de eerste keer de



H. Eucharistie opdragen. Een week ervoor, op, 6 juli, ontvangen zij in Aleppo (Syrië) de priesterwijding. De beide wijdelingen zijn niet alleen broeders bij de Franciscaanse Minderbroeders, maar ook tweelingbroers. Zij behoren tot de Custodie van het Heilig Land en maken deel uit van de Franciscaner gemeenschap bij de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.

Deze kerk is gebouwd op Golgota, op de plaats waar Jezus gekruisigd en begraven werd. Belangrijker: het is de plaats van de verrijzenis. Omdat hun moeder in Nederland woont en de Franciscanen hun zetel hebben in onze binnenstad, lag de keuze voor de hand om juist in de Sint-Jan hun Eerste Heilige Mis te vieren.

Graag verwelkomen wij de beide Minderbroeders George Paulo Jallouf en Johnny Jallouf in onze parochie voor de viering van hun Neomistenmis. Deze Eucharistie wordt in het Arabisch gevierd. Na afloop kunt u van beide neomisten de zegen ontvangen. Natuurlijk zijn alle belangstellenden van harte welkom bij deze bijzondere viering.

Pastoresteam

Feest- en gedenkdagen in juli

- | | |
|---------|--|
| 1 juli | Kostbaar Bloed van Christus |
| 3 juli | H. Tomas, apostel |
| 5 juli | Eerste Vrijdag van de maand |
| 7 juli | Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch |
| 7-15 | Noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw |
| 9 juli | H. Leonardus Vechel
Martelaren van Gorcum |
| 11 juli | H. Benedictus, abt, patroon van Europa |
| 15 juli | H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar
Afsluiting Noveen ter ere van
de Zoete Lieve Vrouw |
| 16 juli | H. Maagd Maria van de Berg Karmel |
| 20 juli | H. Elia, profeet |
| 22 juli | H. Maria Magdalena |
| 23 juli | H. Birgitta, religieuze patrones van Europa |
| 24 juli | H. Christoffel, patroon van de reizigers |
| 25 juli | H. Jakobus, apostel |
| 26 juli | HH. Joachim en Anna,
ouders van de Heilige Maagd Maria |
| 27 juli | H. Titus Brandsma, priester en martelaar |
| 29 juli | HH. Marta, Maria en Lazarus |
| 31 juli | H. Ignatius van Loyola, priester |

Zondag 23 juni ontvingen acht jongvolwassenen één of meerdere initiatiesacramenten in de Sint-Jan. Twee van hen, Fleur en Rick, willen graag hun getuigenis met ons delen.

Mijn naam is Fleur van Wijlen ik ben 18 jaar en ik heb op 23 juni het sacrament van het vormsel en de Eucharistie mogen ontvangen. Ik ben als baby gedoopt in de protestantse kerk, maar mijn ouders hebben me niet religieus opgevoed. Toch had ik altijd het gevoel dat er iets meer was, maar ik dacht er nooit verder over na. In december 2023 ging ik door een moeilijke tijd en begon ik meer na te denken over geloof en spiritualiteit.



Toen dacht ik waarom ga ik niet eens naar de kerk? Ik zag online en op straat verschillende tekens die me naar het geloof wezen, zoals mensen die online hun geloof delen. Het katholieke geloof sprak me altijd wel aan, dus besloot ik met mijn vader naar de zondagmis in de Sint Jan te gaan. Tijdens de Mis begreep ik er niet veel van, maar ik voelde toch een soort rust over mij komen.

Een paar weken later kreeg ik een sterk gevoel dat ik nog een keer naar de Mis wilde gaan en ben toen alleen gegaan. Daar sprak iemand van de JZM-groep (jongerengroep van onze parochie) mij aan en nodigde me uit om mee te doen. Dit vond ik erg interessant en fijn omdat ik niet veel jongeren ken die gelovig zijn. Sindsdien ben ik eigenlijk actief met het geloof bezig is het groter en sterker geworden. Het is heel erg fijn om dit alles met leeftijdgenoten samen te delen. Zo groeide ook het verlangen om deel uit te maken van de Katholieke Kerk. Samen met enkele anderen heb ik in het afgelopen half jaar de geloofscursus gevolgd. Hier heb ik veel mogen leren over het geloof, over God, Jezus, de heiligen en die grote gemeenschap van de katholieke kerk. Zondag 23 juni mocht ik de sacramenten van het vormsel en de Eucharistie ontvangen. De ontvangst van de Eerste Heilige Communie was een overweldigend moment in mijn leven. In mijn beleving niet te bevatten wat er dan gebeurt. Ik heb in dat moment veel liefde en vrede mogen ervaren. Ik ben God zeer dankbaar voor het geschenk van het geloof. Daarnaast hoop ik de komende jaren nog verder te groeien in mijn geloof. Ik wens dat veel jongeren God mogen ontmoeten en zijn liefde en vrede mogen ervaren.

Mijn naam is Rick Kivit, ik ben 24 jaar oud en op zondag 23 juni heb ik het sacrament van het Doopsel en het Vormsel mogen ontvangen.



Ik ben al jaren op zoek naar rust en vrede. Ik heb veel verschillende dingen geprobeerd, maar ik kon mijn rust maar niet vinden. En dan praat ik niet over fysieke rust. Fysieke rust is te plannen. Je kunt plannen dat je even een avondje vrij neemt. Maar mentale rust, dat is uit jezelf lastig te vinden. Je kunt je geest niet dwingen om even niet na te denken over de problemen van morgen. Althans, ik kon dat niet.

Toen mijn vrouw zwanger was van onze dochter, ben ik me echt gaan verdiepen in het geloof. Ik kocht een bijbel en na maanden van twijfel en angst, heb ik mijzelf toch over de drempel weten te zetten en stuurde ik het secretariaat een mail met de vraag: 'Ik ben geïnteresseerd in het katholicisme, kunnen jullie mij helpen?' Een goed gesprek met diaken Wilchard Cooijmans volgde en dat gesprek was voor mij een bevestiging dat ik op het goede spoor zat. Ik ging namelijk dat gesprek in met de behoefte om die rust op te zoeken, mijn interesse in Jezus te verdiepen en vragen die ik had over de Bijbel te kunnen bespreken. Maar in mij verlangde ik naar nog iets meer: leeftijdsgenoten waar ik vrienden mee kon worden. Ik ben in 2019 verhuisd naar 's-Hertogenbosch en ben toen het contact met mijn oude vrienden verloren. Meerdere pogingen tot leeftijdsgenoten vinden waar ik een klik mee had volgden, maar tevergeefs. De avond voordat ik naar het gesprek met de diaken ging, heb ik voor het eerst gebeden. Naast dat ik aan de Heer kracht vroeg om mijn geloof te versterken, vroeg ik ook of hij mij kon helpen wat leeftijdsgenoten te vinden.

De dag daarop was ik eigenlijk alweer vergeten dat ik om dat laatste had gevraagd. Ik ging het gesprek in met de hoop dat de diaken mij kon helpen in mijn geloofsvraag. En nu komt het: een van de eerste dingen die hij mij vroeg was: 'We hebben ook een jongerengroep met soortgelijken, lijkt dat je wat?'

Toen was voor mij de knop om. Dit is de weg die ik wil bewandelen. Inmiddels heb ik een vast clubje van leeftijdsgenoten waarmee ik Jezus kan aanbidden, de eucharistie mee kan vieren en ook lol mee kan hebben. Ik ben de Heer ontzettend dankbaar dat ik tot zijn Kerk mag behoren, voor de rust en vrede die Hij mij en mijn gezin gebracht heeft en ik dank Hem, dat ik u allen broeders en zusters mag noemen.

Kathedraalschool

Cathonomics

een katholieke economie

Een goed economisch systeem is wezenlijk voor het algemeen welzijn. Het doel van de economie is immers ervoor te zorgen dat iedereen de materiële en immateriële dingen kan krijgen die hij nodig heeft om te kunnen leven.

De sociale leer van de Kerk geeft een aantal uitgangspunten aan die fundamenteel zijn voor een goed samenleven. Dat zouden ook uitgangspunten moeten zijn voor ons economisch handelen. Onze huidige economie is echter gebaseerd op andere, zelfs tegengestelde principes. Volgens paus Franciscus werkt dat alleen maar meer armoede, ongelijkheid en migratie in de hand.

Dit jaar is er een boek verschenen van Anthony Annett, 'Cathonomics'. In het boek beschrijft hij hoe paus Franciscus zijn denken over het economisch handelen ingrijpend heeft veranderd.

Op 25 juli en 1 en 8 augustus organiseert de kathedraalschool in samenwerking met de Mariaparochie een drietal bijeenkomsten over 'Cathonomics', het boek van Annett. Deze bijeenkomsten worden geleid door diaken René de Weerd, met medewerking van economen verbonden aan diverse universiteiten. Zij vinden plaats in de Bouwloods, Torenstraat 16 in Den Bosch, en beginnen om 19:30 uur. U bent van harte welkom!

Aanmelden via secretariaat@sintjandenbosch.nl



Kruisen om hoop en vrede voor Oekraïne

Op vrijdag 21 juni is de expositie 'kruisen om hoop en vrede voor Oekraïne' van start gegaan. Smeden uit de hele wereld maakten een kruis om hun hoop op vrede voor Oekraïne uit te drukken.

Aanleiding was een kruis dat de Oekraïense smid Serhii Polubotka in 2022 kreeg van een Slowaakse collega. Op dat kruis staat de inscriptie "voor vrede en hoop voor Oekraïne". Het bracht Serhii ertoe om smeden in de wereld te vragen om ook een kruis voor vrede en hoop te smeden. Inmiddels reist deze verzameling kruisen Europa rond. In de zuiderzijbeuk staan deze bijzondere kruisen opgesteld. Tot en met eind augustus dagelijks te bezoeken tijdens openingstijden van de Sint-Jan.



Opgeven voor de Eerste H. Communie

We naderen het einde van het schooljaar. De vakantie staat voor de deur. Veel mensen blikken alweer vooruit naar het jaar dat daarna van start gaat, vooral wanneer er iets bijzonders staat te gebeuren.

Als parochie krijgen we al regelmatig vragen over de Eerste Heilige Communie. Die viering zal zoals gebruikelijk plaatsvinden op de eerste zondag na Pasen, in 2025 is dat zondag 27 april. (Om misverstanden te voorkomen: als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag op zaterdag gevierd). Graag vertellen we u meer over het voorbereidingstraject tijdens de informatiebijeenkomst op zondag 6 oktober om 11.00 uur in de Bouwloods achter de Sint-Jan. Als u zich aanmeldt via secretariaat@sintjandenbosch.nl krijgt u hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging.

Schuldhulpmaatje

Al vele gemeenten in Nederland gingen de stad Den Bosch voor met de oprichting van een Stichting Schuld-hulpmaatje: een organisatie van vrijwilligers, die mensen met geldproblemen op weg probeert te helpen. Schuldhulpmaatje wordt gedragen door verschillende kerken. Er wordt nu hard gewerkt om dit ook voor onze stad van de grond te krijgen.

Wil je mensen met geldproblemen op weg helpen? Word maatje! Geldproblemen hebben een enorme invloed. Als maatje begeleid en ondersteun je mensen met financiële problemen. Door hen op weg te helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. Door te luisteren naar hun verhaal en samen te zoeken naar oplossingen. Wij geloven dat het kan: mensen en hun financiën beter in balans brengen. Doe je mee? Opgeven kan via het secretariaat van de parochie: secretariaat@sintjandenbosch.nl. Meer informatie: <https://schuldhulpmaatje.nl/>



Gebedsgroep

Graag nodigen wij u uit om mee te bidden met de gebedsgroep voor Onze Lieve Zoete Moeder. We bidden op donderdagavond om 19.00 uur, lezen een stukje uit de bijbel en bemoedigen elkaar. U bent van harte welkom in de wijk Zuid.

Meer info: Els van Hoesel, tel: 06 47776367
pjmvanhoesel@gmail.com



Feest H. Titus Brandsma

Zaterdag 27 juli viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Titus Brandsma. Twee jaar geleden werd Titus in Rome heiligverklaard door de Paus. Na afloop van de Middagmis van 12.30 uur volgt een moment van gebed bij zijn beeltenis in de kathedraal. Hier werd hij immers op 17 juni 1905 priester gewijd. U bent van harte uitgenodigd om u bij deze gedachtenis aan te sluiten.



Zusters Ursulinen vestigen zich bij de Sint-Jan

Ooit had onze stad veel kloosters. Gelukkig zijn de Franciscanen in Stadsklooster San Damiano en zijn de Zusters van de Choorstraat (Dochters van Maria en Joseph) nog altijd aanwezig in hun moederhuis. Met de komst van twee jongere zusters uit Indonesië is een nieuwe weg naar de toekomst ingeslagen.

Eind augustus/begin september wordt een nieuwe stichting opgericht. De zusters Ursulinen van de Romeinse Unie zullen dan een kloostergemeenschap stichten bij de Sint-Jan. Vorig jaar zomer waren twee Poolse zusters van deze orde een maand lang te gast in de Sint-Jan en op de plebanie. Dit was een kennismaking en een moment om te zien of een stichting van een gemeenschap mogelijk was. Bijna een jaar verder is de spreekwoordelijke kogel door de kerk. Drie zusters zullen hier gaan wonen en vanuit onze parochie gaan werken. Deze orde heeft vier kernzaken: onderwijs, catechese, parochiewerk en diaconie. Dat krijgt allemaal een plaats in hun leven en werk, hier in onze stad. Naast hun betrokkenheid bij de kathedraal zullen zij zich gaan richten op verschillende werkterreinen. Voor een deel op de zorg voor Poolse arbeidsmigranten en dak- en thuislozen en deels op het werk in de parochie. Voor dat laatste doel wordt één van de zusters ook vrijgesteld.

We zijn bijzonder blij dat de orde der Ursulinen haar oog op 's-Hertogenbosch heeft laten vallen en op de parochie van de Sint-Jan in het bijzonder. De orde, het kerkbestuur en pastoraal team hebben het afgelopen jaar goede afspraken kunnen maken. In deze gesprekken daarover zijn ook de bisschop en de Zusters van de Choorstraat betrokken. Totdat de Poolse zusters definitief onderdak hebben, zullen ze in de plebanie blijven. Ook in de toekomst, wanneer zij een eigen woning hebben, blijft de plebanie een centrale plaats van waaruit de zusters werken.

We hopen van harte dat de zusters zich snel thuis voelen bij ons.

Pastoresteam en kerkbestuur

Herdenking Kapelaan Koopmans

Op 9 augustus aanstaande is het precies tachtig jaar geleden dat de Bossche kapelaan Harry Koopmans door de Duitse Sicherheitsdienst werd doodgeschoten voor zijn huis aan het Duhamelplein, het huidige Kapelaan



Koopmansplein. Kapelaan Koopmans leed om het leed van anderen. Geheel in het verborgene werd hij actief in het verzet. Hij bood hulp aan Joden, onderduikers, zorgde voor vervalste persoonsbewijzen, wist distributiebonnen en geld te verkrijgen om deze te verdelen onder hen die het zwaar hadden te halen in de oorlogsjaren. Ook liet hij mensen onderduiken op zijn pastorie. Voor dit alles betaalde hij met de prijs van zijn leven. De moord op deze priester volgt op een reeks onrusten in de stad. Op 8 augustus werd de collaborateur Piet van Bussel, met de bijnaam 'De Kin' neergeschoten. De bezetter voerde daarop vergeldingsacties uit. Daarvan is Kapelaan Koopmans het slachtoffer geworden. Hij was reeds in het vizier bij de bezetter als een actief verzetsman.

Na zijn dood heeft zijn lichaam enkele dagen in het mortuarium van het Grootzieken Gasthuis gelegen. De toenmalige bisschop, Mgr. Mutsaerts, heeft bij rijkscommissaris Seyss Inquart alles in het werk gesteld om het stoffelijk overschot vrij te krijgen voor een waardige begrafenis. Op 11 augustus is het dode lichaam overgebracht naar Kamp Vught en daar waarschijnlijk gecremeerd. Een grafplaats is nimmer gevonden. Wat van hem rest: zijn priesterkelk die via het bisdom aan de kathedraal is toevertrouwd.

Bij gelegenheid van de tachtigste herdenking van de moord op Kapelaan Koopmans wordt er rond zijn sterfdatum in de Sint-Jan een gedachtenisplaquette ter ere van hem onthuld. Deze plaquette krijgt een plaats in de gedachteniskapel van de Tweede Wereldoorlog (in de noordelijke kooromgang). Ze werd vervaardigd door de Helvoirtse kunstenaar Jean Bremers. We zijn dankbaar voor een anonieme schenker die deze plaquette mogelijk heeft gemaakt. Belangrijker dan zijn kelk of deze plaquette is de geestelijke erfenis die deze priester en verzetsman ons nalaat:

“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 13).
 Woorden uit het evangelie van Sint-Jan, woorden die leidend zijn geweest in het leven van deze priester. Met eerbied en respect gedenken wij deze trouwe dienaar van de Heer.

Plebaan





Maria Tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In de Sint-Jan wordt dit grootste Mariafeest op passende wijze gevierd:

8.30 uur	H. Mis
9.00 uur	Rozenkransgebed
12.30 uur	Gezongen H. Mis
19.00 uur	Gezongen Avondmis

Feest van de Kerkwijding

Zondag 25 augustus is de officiële feestdag van de verjaardag van de Kerkwijding van de kathedraal.



Een feestdag voor heel het Bossche bisdom. De Sint-Jan is immers de Diocesane Moederkerk. Hier worden de priesters- en diakens gewijd en gezonden, hier wijdt de bisschop ieder jaar op de vooravond van Witte Donderdag de Heilige Oliën die vanuit de kathedraal over de parochies van het bisdom worden verspreid. In de Iconenkapel worden de drie kruiken met de Heilige Oliën bewaard. De Sint-Jan heeft als heiligdom en bedevaartkerk van de Zoete Lieve Vrouw bisdombrede en zelfs landelijke uitstraling.

Voor ons als geloofsgemeenschap is de Sint-Jan onze parochiekerk waar we dagelijks de Eucharistie vieren. De Sint-Jan als ons geestelijk thuis waar we voor Gods voorkomen de scharniermomenten van het leven vieren rond doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. Wekelijks ontvangen hier gelovigen Gods kracht, sterkte en vergeving in het sacrament van verzoening.

Het is een goede gewoonte om het feest van de Kerkwijding als parochie op grootse wijze te vieren in dankbaarheid voor dit kerkgebouw als Gods Woning onder ons. Zondag 25 augustus tijdens de Eucharistievieringen van 10 en 12 uur.

Zomermaanden

We wensen u allemaal een mooie vakantietijd en hopen dat de komende weken u goed zullen doen. Een periode van loslaten, rusten, herademen. Vakantie: vrij zijn voor elkaar. Tijd maken voor elkaar, tijd maken voor God. Of u nu thuis blijft of de wijde wereld gaat intrekken: een mooie zomervakantie voor u allen en een behouden thuiskomst!

Plebaan Vincent Blom
Diaken Wilchard Cooijmans
Diaken Tim Bangert
Anne van Beljouw



Feest- en gedenkdagen in augustus

1 aug	H. Alfonsus Maria, bisschop en kerkleeraar
2 aug	Eerste Vrijdag van de maand
5 aug	Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore
6 aug	Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
8 aug	H. Dominicus, priester
9 aug	H. Edith Stein, maagd en martelares, patrones van Europa
	sterfdag priester en verzetsman Kapelaan Harry Koopmans (1944)
10 aug	H. Laurentius, diaken en martelaar
14 aug	H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar
15 aug	Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
19 aug	H. Johannes Eudes
21 aug	H. Pius X, paus
22 aug	H. Maagd Maria, Koningin
23 aug	H. Rosa van Lima
24 aug	H. Bartolomeüs, apostel
25 aug	Verjaardag van de wijding van de kathedraal
27 aug	H. Monica
28 aug	H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
29 aug	Marteldood van de H. Johannes de Doper
30 aug	Z. Eustachius van Lieshout

Volwassendoop

Op zondag 23 juni ontving een drietal volwassenen het sacrament van het Doopsel; vijf volwassenen ontvingen het sacrament van het Vormsel en de Eucharistie en voltooiden daarmee hun initiatie in de Katholieke kerk.



Inmiddels hebben al weer nieuwe mensen zich aangemeld die als volwassene in de Katholieke kerk willen worden opgenomen. Na de zomervakantie gaan we met hen een traject van voorbereiding in. De voorbereiding bestaat uit een persoonlijk gesprek, een aantal catechesebijeenkomsten en enkele vieringen. Als u zich daar bij aan wilt sluiten kunt u zich opgeven bij de parochie secretariaat@sintjandenbosch.nl. U bent van harte welkom!

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1

5211 KZ 's-Hertogenbosch

(073) 6130314

rekeningnummer

NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.

Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl

Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

Diaken W. Cooijmans: wilchardcooijmans@sintjandenbosch.nl

Secretariaat: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314