



Openingstijden Sint-Jan

zondag: 9.00 - 17.00 uur
ma t/m za: 8.00 - 17.00 uur

Aanbidding in de Sint-Jan

ma t/m za: 9.00 - 09.30 uur
en zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

Biechtgelegenheid in de Sint-Jan

zaterdag: 11.00 - 12.15 uur

in de kloosterkerk San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur
donderdag 19.30 - 20.15 uur
vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Misintenties

Via het parochiesecretariaat

secretariaat@sintjandenbosch.nl

kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen samen met het verschuldigde bedrag van €12,50 per intentie. Of maak het bedrag over naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Openingstijden info-balie

Maandag gesloten
Di, Do en Vrij 11.30 uur – 16.30 uur
Wo en Za 10.30 uur – 16.30 uur
Zondag 13.00 uur – 16.30 uur

Heilige Communie ontvangen

Bent u aan huis gebonden, maar wilt u wel met regelmaat de H. Communie ontvangen? Een van de pastores komt graag bij u. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat op de plebanie.

Vrijwilliger worden

Heeft u wat tijd beschikbaar om voor de Sint-Jan en de parochie iets te betekenen? Extra handen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met het secretariaat.

Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

In de zomermaanden vinden wekelijks orgelconcerten plaats op het monumentale orgel van de Sint-Jan. U bent van harte welkom.

www.stjanskathedraal-orgelconcert.nl

Van de plebaan

Wanneer ik dit schrijf, is de meimaand bijna ten einde. Een mooie en zeer drukbezochte meimaand. De vieringen op zondag, de bidtocht en de vele honderden pelgrims die dagelijks de Sint-Jan bezochten, de gilden en de blauwwitte vlaggen die de stad sieren: de meimaand leefde en is volop gevierd. De vele kaarsen en bloemen die het beeld van de Zoete Moeder hebben gesierd in deze meimaand getuigen van het vertrouwen dat velen stellen in de voorspraak van Maria. Mede namens de leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw een woord van dank aan allen die, op welke wijze ook, hebben zorggedragen voor een goed verloop van de meimaand.

De meimaand loopt over in de viering van Sacramentsdag. Opnieuw een belangrijke dag in het leven van de kathedraal. Deze dag brengen we, samen met de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament, eer aan het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van onze Heer. De sacramentsprocessie die op deze dag wordt gehouden is een publieke en openbare uitdrukking van ons geloof in de Eucharistie. Christus trekt met zijn gelovig volk mee op de weg van het leven. De Eucharistie is immers de bron en het hoogtepunt van ons gelovig leven. Christus schenkt ons zijn eigen Lichaam en Bloed. "Blijft dit doen tot Mijn gedachtenis", zo sprak Hij aan de tafel van het Laatste Avondmaal (1 Kor. 11, 25). Zondag na zondag, ja zelfs dagelijks, vervullen wij deze opdracht van de Heer. Op Sacramentsdag doen we dat op heel plechtige wijze. U bent allen van harte uitgenodigd voor de viering van Sacramentsdag.

Zo leven we langzaam toe naar het einde van het pastorale werkjaar in onze parochie. Tegelijk maken we als pastoraal team al weer plannen voor het nieuwe werkjaar. Na de zomervakantie zal een nieuw seizoen van de kathedraalschool van start gaan. Tot en met november vieren we met bijzondere activiteiten 750 jaar Koorzang in de Sint-Janskathedraal. Komend najaar gaan we ons ook voorbereiden op het Heilig Jaar 2025 dat met het komende Kerstfeest in Rome door de Paus wordt geopend. Het motto van het Heilig jaar is: 'Pelgrims van Hoop'. Een thema dat na de zomer verder wordt verdiept.

De voorbije meimaand en de sacramentsprocessie zijn voor ons als kathedrale parochie uitingen dat wij met velen pelgrims van hoop zijn.

Mede namens de diakens Wilchard Cooijmans en Tim Bangert wens ik u die hoop van harte toe.

Plebaan Vincent Blom



Sacramentsdag

Op zondag 2 juni viert de Kerk het hoogfeest van Sacramentsdag. De eigenlijke dag is de tweede donderdag na Pinksteren. De Nederlandse Kerkprovincie viert het op de tweede zondag na Pinksteren.



Ook dit jaar organiseert de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament weer een Sacramentsprocessie om de Sint-Jan. Dit jaar volgt deze processie op de Pontificale Hoogmis van 10.00 uur. Na de Heilige Mis is iedereen van harte uitgenodigd om in de processie aan te sluiten. De route is: Torenstraat – Parade – Choorstraat – Sint-Janskerkhof – Hinthamerstraat. Voor het noorderportaal volgt dan de zegen met het Heilig. Sacrament.

Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom, is de hoofdcelebrant. De leden van de Aloude Broederschap spreken de wens uit dat veel mensen zich bij de processie aansluiten. Na afloop is er ontmoeting met koffie, thee en ijs in de tuin van de Sint-Jan. Deze zondag is er ook gewoon om 12.00 uur een H. Mis.

Toediening sacrament van het vormsel

Op zondag 9 juni zal Mgr. Hurkmans tijdens de Eucharistieviering van 12.00 uur het sacrament van het vormsel toedienen aan de tieners uit onze parochie. Zij hebben zich daar in de afgelopen maanden op voorbereid. Ook zullen twee vormelingen het sacrament van het doopsel ontvangen.



Het gehele liturgische leven van de Kerk speelt zich af rond het Eucharistisch Offer en de sacramenten. Met de doop worden we lidmaten van het lichaam van Christus. Het Liturgische jaar viert ons leven in Hem. Gedurende het liturgische jaar wil Hij steeds met een bijzonder feest ons eraan herinnering hoezeer we met Hem verbonden zijn. Pinksteren wil onze aandacht richten op onze persoonlijke band met de Heilige Geest door het sacrament van het vormsel.

Het is die Heilige geest die ons steeds verder wil invoeren in de liefdesband met God. Iedereen die het vormsel ontvangt, heeft zo toegang tot een diepe kracht en genade die hen in staat stelt het leven van zichzelf en dat van anderen te verdiepen en te verlichten.

De Heilige Geest kan pas vruchtbaar werken als wij ons in Zijn dienst stellen.

Laat Hem ons vervullen en we zullen bergen verzetten. Laat Hem ons omvormen en we zullen mensen worden van het licht. Laat Hem ons raken in het hart en we zullen vol van vreugde zijn. We zullen stralen, opdat allen kunnen zien...Hij Leeft.

Diaken Tim Bangert

Schuldhulpmaatje

Naasteliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden. Help mee met de opstart van SchuldHulpMaatje Den Bosch



Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er geldproblemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. Mensen met schulden hebben een ander nodig om samen hun schuldenprobleem op een werkende manier aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder afkeuring op een praktische manier helpt.

Door stress de grip kwijt

Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan veel verdriet geven en lastig worden. Zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger werkt dan beter.

Een Maatje helpt

Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een Maatje heeft ook een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?



Diaconie en SchuldHulpMaatje

Samen met SchuldHulpMaatje zijn verschillende kerken in Den Bosch bezig om een SchuldHulpMaatje locatie op te starten, net zoals op verschillende plaatsen in de omgeving al is gedaan.

We zoeken op dit moment nog bestuurders, coördinatoren en SchuldHulpMaatjes. Informeer gerust bij Mariska op telefoonnummer 06 22 47 15 83 of via e-mail mariska.denhollander@schuldhulpmaatje.nl

Viering van de initiatiesacramenten Zondag 23 juni

Op zondag 23 juni, een dag voor het feest van de Heilige Johannes de Doper vieren we in grote dankbaarheid dat we tijdens de hoogmis van 10.00 uur een aantal (jong)volwassenen door de sacramenten van Doop, Vormsel en Eucharistie in onze Kerk mogen opnemen. Het is bijzonder dat in de laatste jaren zoveel en met name jongere mensen de weg naar de Kerk vinden. We zijn als parochie dankbaar voor deze nieuwe katholieken. Wij verwelkomen ze met veel vreugde bij ons en wensen onze doop- en vormselkandidaten een vreugdevolle viering toe op 23 juni.



Zomertentoonstelling: de Sint-Jan door de ogen van Guus Ong

Guus Ong verzorgt dit jaar de zomertentoonstelling in de koorgang van de kathedraal. Deze tekenaar en oud-docent van het Jeroen Boschcollege, verzorgt de expositie 'Ongezien' waarin de Sint-Jan centraal staat.



'Ongezien' is een kleurrijk palet dat de Sint-Jan als dé Bossche volkskerk, bedevaartkerk van de Zoete Moeder en kloppend hart van Oeteldonk belicht.

De expositie Ongezien is te bezoeken in de koorgang van de Sint-Jan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.30 uur.

Chauffeurs gezocht

Er zijn mensen die op zondag graag naar de mis willen komen, maar niet (meer) zelf kunnen rijden. De diaconale werkgroep zoekt mensen die naar de zondagse mis gaan en onderweg anderen mensen zouden willen halen en brengen. Zo zouden we graag een groepje mensen achter de hand hebben voor een heel concreet stukje christelijk dienstbetoon.



Bent u een dergelijke chauffeur?

Meld u zich dan alstublieft bij de parochie. Dan brengen wij mensen met elkaar in contact en kunnen zij gezamenlijk afstemmen wat er mogelijk is. Aanmelden kan via email: secretariaat@sintjandenbosch.nl, of door te bellen: 073-6130314. Alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroep diaconie,
diaken Wilchard Cooijmans

Kathedraalschool juni 2024

**Bezinningsavond met de
bisschop over de
synode:**

**Luisterend op weg voor
een synodale Kerk
communio – participatio – missio**



De hele Wereldkerk staat in de periode 2021 – 2024 in het teken van de synode waar het thema van de synodale Kerk centraal staat. Kernwoorden in dit proces zijn: communio, participatio en missio. Drie woorden die alle gelovigen van de Kerk bewust willen maken van hun zending in de Kerk. Het is de opdracht van iedere gedoopte om zijn of haar verantwoordelijkheid te dragen in de gemeenschap van de Kerk. Het is het streven van paus Franciscus om het spreken en handelen van de Heilige Geest ruim baan te geven. Maar hoe onderscheid je de wil van God in de veelheid van stemmen en soms ook de waan van de dag?

Tijdens deze bezinningsavond zal onze bisschop, Mgr. De Korte, ingaan op het synodaal proces. Hij zal een overzicht geven van wat tot nu toe is besproken en zal zijn licht laten schijnen op wat komt in de aanloop naar de afrondende synode in oktober 2024

Datum: 3 juni, van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie: Plebanie

Aanmelden via secretariaat@sintjandenbosch.nl

Nacht van de koorzang Zaterdag 29 juni

Om de 750 jaar lange traditie van koorzang in onze kathedraal te vieren nemen wij u mee in een reis door muzikale jaren. We vieren het bestaan van de koorzang in verschillende concerten, met in de Sint-Janstuin een moment voor een hapje en drankje. Dit nachtelijke muzikfestival is een unieke ervaring om de Sint-Janskathedraal van binnen én buiten op een andere, muzikale manier te beleven. Daarnaast zal er om 00:00 uur een prijsuitreiking en uitvoering plaatsvinden van de winnaar van de compositiewedstrijd ter ere van dit jubileumjaar.

Details

Zaterdag 29 juni | 20:00

Gratis toegang

Sint-Janskathedraal, 's-Hertogenbosch



De zang zal verzorgd worden door

- Brabants Kamerkoor
- Kamerkoor Ad Parnassum
- Schola Cantorum
- Vocaal Ensemble Markant

Hoor je mij? Een bedevaart voor gezinnen

Net als vorige jaren organiseert de afdeling Familiepastaat van het bisdom van 's-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen, een bijzondere bedevaart voor gezinnen voor één dag.



Het bisdom en de parochie Heilige Willibrord (Aalst-Waalre-Valkenswaard) nodigen jullie uit om op zaterdag 31 augustus een dag met de heilige Willibrord mee te trekken. We doen dat in het mooie Waalre, waar Willibrord ooit zelf een kerk stichtte.

Willibrord trok in 690 weg uit de abdij in Ierland om in de Nederlanden het evangelie te gaan verspreiden. Een taak als deze kun je nooit op eigen kracht afmaken. Dat gaat met bidden, en speuren naar Gods stem voor jou. Hoor ik Hem? Hoort Hij mij?

Deze dag ontdekken we net zoals de heilige Willibrord dat deed allerlei vormen van gebed. Dit doen we spelenderwijs, waarbij luisteren en muziek maken belangrijk zijn. We eindigen met een 'Symfonie van gebed'! Het is een dag om andere gezinnen te ontmoeten, om elkaar te inspireren en om samen een feest van deze dag te maken.

Voor meer informatie zie:

<https://www.bisdomdenbosch.nl/hoor-je-mij/>

Open Kloosterdag Stadsklooster San Damiano

Op zondag 9 juni 2024 wordt voor de elfde keer de Open Kloosterdag gehouden. Zo'n dertig kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Met dit initiatief willen gelovigen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Kom ook en ga met hen in gesprek!

Belangstellenden worden in de tuin via de open kloosterpoort ontvangen met koffie, thee en limonade. In groepjes van tien worden zij door het klooster rondgeleid. Een rondleiding duurt een half uur.

Plaats: Stadsklooster San Damiano,
Van der Does de Willeboissingel 12, Den Bosch
Tijd: 14.00 – 16.00 uur



Feest- en gedenkdagen in juni

- 1 juni H. Justinus, martelaar
- 2 juni Hoogfeest van Sacramentsdag
Verjaardag van de bisschopswijding
Mgr. De Korte (2001)
- 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
- 5 juni H. Bonifatius, bisschop, en gezellen,
martelaren
- 6 juni H. Norbertus, bisschop
- 7 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus
Eerste Vrijdag van de maand
- 8 juni Onbevlekt Hart van Maria
- 9 juni Toediening H. Vormsel
- 11 juni H. Barnabas, apostel
- 12 juni H. Odulphus (van Best), priester
- 13 juni H. Antonius van Padua, priester en kerkleeraar
- 14 juni H. Lidwina, maagd
- 21 juni H. Aloysius Gonzaga, kloosterling
- 23 juni Viering van de initiatie van volwassenen
(doop-vormsel-communie)
- 24 juni Hoogfeest Geboorte H. Johannes de Doper
- 28 juni H. Ineneüs, bisschop, kerkleeraar, martelaar
- 29 juni Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen

Kruisen om hoop en vrede voor Oekraïne

Op vrijdag 21 juni gaat een bijzondere expositie van start in de Sint-Jan: een presentatie van kruisbeelden. Wereldwijd maakten smeden een kruis om hun hoop op vrede voor Oekraïne uit te drukken.

Aanleiding was een kruis dat de Oekraïense smid Serhii Polubotka in 2022 kreeg van een Slowaakse collega. Op dat kruis staat gegraveerd 'voor vrede en hoop voor Oekraïne'.

Daardoor ging Serhii smeden in de wereld vragen om ook een kruis voor vrede en hoop te smeden. Inmiddels reist deze verzameling kruisen Europa rond. Vanaf 21 juni zijn ze in de Sint-Jan. In de zuiderzijbeuk zullen deze bijzondere kruisen worden opgesteld.

De officiële opening is die middag om 15.00 uur. Tot en met eind augustus zijn de kruisen dagelijks te bezoeken op zondag tussen 13.00 en 16.30 uur en van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur.



Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
rekeningnummer
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl
Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl
Diaken W. Cooijmans: wilchardcooijmans@sintjandenbosch.nl
Secretariaat: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) kunt u bellen met telefoonnummer 073-6130314